

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society. Juni 2013



Nya skolan så gott som färdig!

I augusti förra året förstördes den äldsta av skolbyggnaderna delvis av ett kraftigt monsunregn som fick den vanligen lilla bäcken bakom skolan att svämma över sina bräddar och bli till en liten flod. Floden svepte med sig översta delen av byggnaden som blev hängande i luften ovanför bäckfåran.

Tuki Nepal gjorde en blyxtinsamling för att bygga upp skolan och samlade på drygt en månad in nästan 100 000 kronor. Skolan kunde börja byggas upp efter det att risskörden bärgats i november.



Idag är den nya skolbyggnaden så gott som färdig. Det återstår endast lite målning. Man har sparat den del av den gamla byggnaden som fortfarande var oförstörd och sedan byggt ihop den med den nya byggnaden på nepalesiskt vis i terrass-form. Den nya byggnaden är större än den gamla och innehåller två mindre klassrum. I den gamla byggnaden finns rektorsexpedition och förråd kvar som förut. Nu finns det alltså klassrum till alla klasser!

På baksidan där vattnet spolade bort grunden så att skolan hängde över kanten, har man nu förstärkt grunden med en extra mur och själva bäckfåran har man försökt ändra så att den nu går lite längre ifrån skolbyggnaden.

Än en gång – tack alla ni som gjort den nya skolan möjlig.



Rekordstort deltagande på årsmötet

Den 17:e mars höll Tuki sitt åttonde årsmöte sedan starten 2005. I år med fler deltagare än någonsin tidigare – vi var 63 personer! Mötet kom att innehålla flera intressanta inslag, förutom de vanliga årsmötesförhandlingarna som leddes suveränt av vår ordförande Elin Andersson.

Ett lotteri med fina priser – inte minst vacker keramik av Gärda Burmeister från Gabrielkeramik – gav 2 000 kronor till Health Campen som genomförs i höst. Ytterligare en skål av Gärdas händer bjöds ut till auktion till högstbjudande – den såldes i maj till en anonym medlem och kommer att ge ett bra tillskott till barnens skolgång i Jyamrung. Tack Gärda!



Dan Söderberg visade videoklipp från Jyamrung och hade intervjuat några bybor om deras syn på elektriciteten och hur den förändrat livet i byn. Det var tydligt att de äldre byborna uppskattade ljuset mest och ungdomarna möjligheten att ladda mobilen!

Avslutningsvis berättade Björn Söderberg, som bor i Nepal sedan 12 år tillbaka och besökt Jyamrung vid flera tillfällen, om sina erfarenheter. Han betonade att det svåra med utvecklingsprojekt i fattiga länder som Nepal, inte i första hand är att skaffa pengar till projekten – utan den största utmaningen ligger i att få projekten att bli verklighet och fungera över lång tid. Inte bara det första året, utan även det femte och tionde! Han trodde att detta skulle bli även Tuki Nepals stora utmaning.

Årsmötesprotokollet ligger på hemsidan under rubriken ”Om Tuki”.



Nygamla projekt

Tuki Nepal har som policy att endast jobba med projekt där initiativet kommer från byborna eller vår systerförening Tukee Nepal Samaj. Tre ”gamla” projekt har nu blivit aktuella igen efter initiativ från Jyamrung.

För några år sedan finansierade Tuki Nepal en alfabetiseringskampanj för vuxna i Jyamrung. Då lärde sig 60 vuxna bybor att läsa, skriva och räkna. Nu har en förfrågan kommit från grannbyn Ghanestan om att ordna ytterligare en kurs för 30 av byns kvinnor som vill lära sig läsa och skriva. En liten kvinnodelegation från Ghanestan kom till Jyamrung för att träffa Tukee Nepal Samajs ordförande Ram Sapkota och be om en ny kurs. Kursen ska startas i september, efter monsunen – så det är för en gångs skull lite framförhållning. Tuki Nepals styrelse tycker att det känns väldigt bra att göra en kurs i en av grannbyarna – Jyamrung har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren och vi tycker det är bra att sprida våra hjälpinsatser. Styrelsen beslutade att samla in pengar för en ny kurs där kostnaden kommer att bli runt 9 000 svenska kronor.

I början av maj befann sig en av Tuki Nepals faddrar, Viveca Krook i Nepal och Jyamrung. Hon skickade då ett sms till några i styrelsen för Tuki Nepal om att det nu fanns en grävmaskin i Jyamrung för att göra färdig vägen ner till floden. Den väg som vi under åren hjälpt till att finansiera skulle äntligen bli klar! Nu hade distriktsregeringen skjutit till lite pengar för ytterligare en bit – men dessa pengar räckte inte till de sista 200 metrarna. Så Viveca undrade om Tuki Nepal kunde bistå med 5 000 kronor så att vägen skulle bli klar ända ner till floden. Det visade sig att det räckte med 3 770 kronor och vägen är nu grävd fram till floden – men det behövs mycket mer arbete innan bussen kan köra ända fram.



Slutligen har Tukee Nepal berättat att 27 hus i Jyamrung fortfarande saknar toaletter. Tuki Nepal finansierade under år 2009 de första 10 miljöriktiga toaletterna i byn uppe hos daliterna, varpå de familjer som hade det lite bättre ställt själv finansierade sina toaletter. Och efter hand har allt fler hus byggt dessa miljöbra toaletter som inte släpper ut bakterier i grundvattnet eller floden. Vi har trott att alla hus nu hade sådana här toaletter – men det visade sig när man gjorde en inventering att 27 av de fattigare familjerna ännu inte hade någon toalett.

Toaletterna i Jyamrung har inneburit en stor förbättring av hälsoläget då vattnet inte längre förorenas av mänskligt avfall. Tuki Nepals styrelse beslutade därför att öppna toalettprojektet igen och försöka samla ihop pengar till de sista 27 toaletterna i byn. Varje toalett beräknas kosta ungefär 1500 svenska kronor. Vill du bidra till toalettprojektet så sätt in pengar på bankgiro: 5698-1673 och skriv toalettprojektet på inbetalningen. Och glöm inte att skriva ditt namn och adress så att du kan få våra nyhetsbrev med rapporter om hur det går med toalettbyggandet.

Slutligen måste vi tyvärr berätta att den planerade dental healthcamp som planerats till i mitten av maj har fått skjutas upp på grund av en strejk bland tandläkare. Men vi hoppas att den blir av så fort strejken tagit slut. Många bybor i Jyamrung har problem med tänderna och har sett fram mot att få gå till en tandläkare hemma i byn.

//För Tuki Nepals styrelse, Ewa Söderberg

En helg i hälsans tecken

Första helgen i maj träffades deltagarna i våra båda Health Treks åter för att planera och diskutera inför resorna i september och februari nästa år.

Gruppen har samlat in ca 27 000 kronor och rejält med sjukvårdsmaterial (allt från stetoskop till kompresser och peanger). Det saknas fortfarande 23 000 kronor, men gruppen har gott hopp om att klara målet och entusiasmen inför insatsen var hög under helgen.

Vi diskuterade också syftet med våra Health Camps och enades om vikten av ödmjukhet, att lyssna på byborna och dessutom att inte väcka för stora förhoppningar. Våra insatser kommer att vara basala. Och den första resan inriktas på att kartlägga behov och möjligheter. Vi kommer också att ta fram utbildningsmaterial bl a kring hygien för att använda vid seminarier och möten med Sjukstugans personal i Jyamrung.

Grupperna kommer också att träffa nepalesisk sjukvårdspersonal och också göra studiebesök vid nepalesiska sjukhus.

Första resan går av stapeln den 20:e september och kommer från Sverige att bestå av två läkare, en sjuksköterska, en barnmorska, en sjukgymnast, en projektledare/guide samt en svensk sherpa (Dan).

Efter healthcampen i februari/mars nästa år planerar en av våra läkare och två sköterskor att stanna i Jyamrung och arbeta som volontärer i Sjukstugan under några veckor! Precis detta har Tukee Nepal Samaj hoppats på – att svensk sjukvårdspersonal kommer och jobbar volontärt vid sjukstugan i Jyamrung.

Du får gärna bidra till våra Health Treks – använd det vanliga bankgirot 5698-1673 och skriv "Health trek" på inbetalningen.

Brev från Nima

Nima är 20 år och en av de flickor som får hjälp att utbilda sig genom Angeles Fond, som är ett av Tukis projekt. Just nu går hon på universitetet och läser turistprogrammet. Dessutom läser hon extra för att även bli journalist. Hon tänker försörja sig i turistbranschen och skriva artiklar vid sidan om. Hon säger att det är mycket svårt att få ett jobb som journalist men att hon vill skriva i alla fall. Här nedan publicerar vi Nimas beskrivning av Nepal.



Nepal is a small country occupying 0,03% area of the world. Nepal is landlocked country situated between the two giant countries India in the south and China in the north. It lies in Asian continent. On the basis of geography, it is divided into 3 regions, mountain region, Hilly region and Terai region. There are different geographical structures, production, climate and population situations in these regions. Among the total land of Nepal 35 % of land is occupied by mountainous region, 42 % by hilly region and 23% by Terai region. Even though Nepal is a small country, it is full of diversities because multi-ethnic, multi-lingual and multi-culture. According to the latest census there are 59 ethnic groups and 10 caste varieties. Not only of these diversities, we are known. We are also known because of our natural heritage and culture heritage. Nepal is also considered as the peaceful country and the land of bravery Gokhara, where lord Gautam Buddha, Araniko Sita and Bhirkulti was born. Everyone know that Gautam Buddha is called as the "light of Asia", who was born in Nepal. Though it is a small, it has captured 10% of natural diversity that are found in the world. Nepal is the second richest country in the water resources and is the second ultimate destination after first being Newzealand. Nepal has the capacity of producing 83 million KW electricity. It has the 8 highest peak among 10 highest peak in the world. Mt Everest is the highest peak of the world, which is 8848 m. In the time of our great-great grandfather there is a saying in Nepali that are famous and known among the Nepalese. It is said that Nepal is the country where there is more temples than there is houses, more statue of god than people and more festivals than days in a year. So, in every step we found Nepal as a beautiful country in the sense natural, cultural and altitude variation.

Hemsidan

Hemsidan www.tukinepal.org håller på att uppdateras och förnyas av den nye webbansvarige Per Bergdahl. Titta gärna in då och då, det kan komma lite ny information mellan de nyhetsbrev som skickas ut.

Presentation av ny Nyhetsbrevansvarig

Mitt namn är Peter Thornblad och jag bor i Hjo. Jag har tagit över ansvaret för att sätta samman Nyhetsbrevet.

Hamnade i Nepal mest av en slump för 5 år sedan och har nu varit där 3 gånger.

Vid mitt senaste besök i Nepal var jag i Jyamrung och bestämde mig då för att bli fadder för skolan.

Folkmusikfestivalen TolgFolk - onsdagen den 24 juli kl 14 – natten

Musikfestivalen i Tolg hålls onsdagen den 24 juli vid Pannkakshuset i Tolg (3 mil norr om Växjö). Överskottet från festivalen går till Tuki Nepal och våra två Health Treks. Den första genomförs i september och den andra i februari/mars nästa år. Tuki Nepal kommer att visa bildspel och videoklipp samt berätta om vår verksamhet mellan spelningarna. Ett bildspel kommer också att rulla hela tiden och ett bord med information om vår verksamhet kommer att finnas tillgängligt. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer och deltar i och gör Tolgfestivalen till en stor folkfest! Och bjud med dig vänner och bekanta!



Behöver ni samåkning (eller bara sällskap) ring Ewa på 070-577 03 82 så hjälper hon till.

Kortare fadderresa planeras i februari 2014.

I februari i år fick Tuki Nepal ställa in en planerad fadderresa till Nepal och Jyamrung därför att reseledaren blev sjuk. Nu planerar vi att genomföra denna resa i mitten av februari 2014, i direkt anslutning till den andra Healthcampen vi kommer att genomföra.



Resan är på 10 dagar och istället för att vandra till Jyamrung, kommer vi att åka jeep fram och tillbaka. I Jyamrung bor vi mycket enkelt hemma hos bybor men har en egen kock med som lagar vår mat på ett säkert sätt. Denna resa kommer alltså

att fokusera på vår fadderby och på att se sig om i Kathmandu. Priset för resan kommer att bli ca 22 000 kronor/ person. De som ska resa kommer att träffas innan vi reser för att förbereda sig så gott det går inför en resa som säkert inte blir precis som den är planerad. En strejk, en punktering, en festival eller något annat kommer säkert att ändra på våra planer – men det brukar inte göra något – det brukar bli bra ändå.

Är du intresserad av att åka med så hör av dig till Ewa Söderberg senast den 1 september. Tel 0705 770382 eller mail ewa@watabaran.org.

Bilder från en bergsby som ligger någon mil utanför Kathmandu



Loppmarknad för Healthcampen

För att kunna genomföra den Health Camp vi berättat om i tidigare nyhetsbrev behöver Tuki Nepal samla in 50 000 kronor till medicin, utrustning och för att ev. kunna skicka någon patient vidare till sjukhus. Hittills har vi samlat in 30 000 kronor.

Den 17 augusti planerar Tuki Nepal därför att genomföra en ”Loppis för Health Camp Nepal” vid Botiums samlingslokal på Lövsalsgatan 5 i Växjö (Biskopshagen). Alla är välkomna till Loppisen som går av stapeln mellan kl 10 och 14. Våfflor och kaffe kommer att serveras och alla intäkter går till Health Campen i Nepal. Vi behöver grejor att sälja och har du något att bidra med så hör av dig till Birgitta på mail josefssonb@hotmail.com eller Per på perdahl@telia.com. Vi kommer också att behöva hjälp under dagen – hör av dig om du kan hjälpa till och planera in lördagen den 17 augusti för Loppis i Växjö. Och så hoppas vi förstås att du kan komma och göra fynd och fika till förmån för vår Health Camp.

Mer info om Loppis för Healthcamp Nepal kommer att läggas ut på vår webbsida www.tukinepal.org under sommaren.



Så här blir du fadder, sponsor eller medlem i Tuki Nepal:

Fadderskap skolbarn:	800:-/ år eller 70:-/ månad
Fadderskap sjukstugan:	1200:-/ år eller 100:-/ månad
Medlemskap:	150:-/ år för enskild, 200:-/ år för familj

Företagssponsor till sjukstugan: valfritt belopp betalas regelbundet under en längre tid.

Betala till bankgiro: 5698-1673 - glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka nyhetsbrev

Angeles fond har särskilt bankgiro: 5747-4447 (pengarna går till att betala högre utbildning för flickor)

Alla pengar som kommer in till Tuki Nepal som fadderavgifter, sponsorbidrag eller gåvor går direkt till våra projekt i Nepal. Medlemsavgifterna bekostar vår lilla administration

www.tukinepal.org

