

Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society.

Februari 2014



Namaste alla faddrar och sponsorer!

Här i Sverige har det blivit 2014 och i Nepal är det ännu år 2070. Inte förrän i april byter man år i Nepal och då ska Tuki Nepal Society redan ha haft sitt årsmöte.

Kallelse/ inbjudan till Årsmöte för Tuki Nepal Society

När: **Lördagen den 29 mars kl 15**

Var: **Victoriasalen, IOGT/ NTO-huset på Vattentorget i Växjö.**

Programmet kommer att, förutom de obligatoriska årsmötesförhandlingarna, fokusera på arbetet med sjukstugan i Jyamrung och de båda Healthcamps Tuki Nepal då har genomfört med svenska vårdutbildade volontärer. Med bilder, film och rapporter från Healthcamp grupperna. Förhoppningsvis kommer också någon från cirkusgruppen **Kollektiv Knaster**, som man kan läsa om i det här nyhetsbrevet, att berätta om sin turné i Nepal där de bl a besökte och uppträdde i Jyamrung.

Och så blir det fika förstås.

För att kunna beräkna antal fika och stolar att sätta in i Victoriasalen vill vi gärna att ni föranmäler om ni kommer. Förra året var vi 63 personer på årsmötet - klarar vi att slå detta rekord? I vart fall har vi en större lokal den här gången så att alla ska få plats.

Anmäl till Christina Sörqvist på mail: chris2011@hotmail.se , via sms till 070-419 06 77 eller ringa 0470-19067.

Visst går det att komma oanmäld – men för att fikaten ska räcka till alla - anmäl er senast 24 mars. Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på www.tukinepal.org en vecka innan mötet och finnas tillgängliga i pappersform under mötet.

VÄLKOMNA!

Toalettprojektet

Insamlingen till toalettprojektet är avslutad och snart har alla hus i Jyamrung en miljöriktig toalett. Det visade sig att det var 32 hus i byn som saknade toalett och Tuki Nepal skickade strax före jul ner pengar för att bygga dessa. Grupperna som åker till Jyamrung i februari – mars kommer att undersöka hur långt byggnationen kommit och rapportera i nästa nyhetsbrev tillsammans med bilder.

//Ewa Söderberg



Sjuksköterska till sjukstugan i Jyamrung

Under 2014 kommer Tuki Nepal att samla in pengar till att utbilda en sjuksköterska till sjukstugan i Jyamrung. Personalen i sjukstugan har kommit och gått under de snart 3 år som den varit öppen. Det är svårt att motivera utbildad personal att stanna ute på landsbygden någon längre tid – alla med utbildning vill jobba i staden och flyttar så fort man får en chans. Därför kommer Tuki Nepal att satsa på att utbilda en eller två flickor, från Jyamrung eller dess nära omgivning, till sjuksköterska eller health-assistent (kallas också small doctor och får skriva ut medicin). Överenskommelsen med flickan/flickorna kommer att innebära att för 3 års utbildning förbinder de sig att stanna och jobba i sjukstugan i minst 2 år (naturligtvis med vanlig lön). Sen kan man välja att söka jobb på annat håll om man så önskar.

Tuki Nepal räknar med att en sjuksköterska/ health assistant som stannar i Jyamrung i 2 år kommer att kunna utveckla arbetet så att det flyter på ett mer kontinuerligt sätt än idag. Och ev kan vi under dessa 2 år som sjuksköterskan jobbar i sjukstugan utbilda ytterligare en som kan ta vid.

Fadderskapet till våra skolbarn och sjukfadderåtagandet är förstås fortfarande vår bas och vi hoppas att alla ni som är faddrar vill fortsätta att vara det. Men om någon vill lämna en extra gåva, göra en insamling istället för present vid en födelsedag eller bara tycker att en sjuksköterska till sjukstugan är en bra sak att stödja, så kallar vi insamlingen **Sjuksköterska till sjukstugan i Jyamrung** och insamlingen kommer att genomföras via Angeles Fond som har **bankgiro: 5747-4448**.

Angeles fond är det projekt inom Tuki Nepal som jobbar med att ge flickor i Nepal utbildning efter grundskolans klass 10. Idag har vi 8 flickor i utbildning på Plus 2 nivå (gymnasienivå) och 2 flickor läser på universitetet.

Att projektet heter Angeles fond beror på att en kvinna vid namn Angeles Bermudez-Svankvist startat fonden – men idag är det många andra som bidrar till flickornas utbildning.

//Ewa Söderberg

Scenkonstprojekt i Nepal!

Den 12:e November reste vi i Kollektiv Knaster till Nepal med vår nycirkus, teater, trolleri och musik föreställning Kollision. En föreställning som lekfullt, fysiskt och nyfiket tagit sig an temat makt, normer och gruppdynamik.

Under tre och en halv vecka besökte vi barnhem, skolor och bergsbyar där vi spelade vår föreställning och höll i cirkusworkshops. Överallt möttes vi med öppenhet och skratt. Bara att vi dykte upp i våra konstiga kläder och blåa sminkning och med konstiga instrument skapade nyfiken tumult. När vi sen väl satte igång med föreställningen tyckte nog vissa att vi var det knäppaste och konstigaste de någonsin sett, men med tindrande ögon, skratt och glad häpenhet tog det varmt emot vår galenskap. Vi känner att vi lämnade stora avtryck hos många vi besökt. Att barnen också fick testa att göra vissa av de konster de såg på scen själva gav dem båda mod, självsäkerhet och ytterligare skratt, speciellt de gånger vi också tog upp lärare för att få försöka.



I Kathmandu besökte vi barnhemet CWCN- Child Watabaran Center, barnhemet ECDC och den tibetanska skolan Strongtsen. Dessutom spelade vi två spontana spelningar på gatan, på Durbar Square. Det var fantastiskt kul. Först var vi lite nervösa att vi inte skulle få så mycket publik men så snart vi satte igång hade vi en publik på säkert 500 personer innehållande allt från poliser, affärsmän och turister till heliga män, tiggare och hundar.

Under 10 dagar lämnade vi Kathmandus myller och avgaser och gav oss ut i Himalayas mäktiga natur. Vi vandrade från by till by och spelade i små skolor längst vår väg. Tuki Nepal hjälpte oss att sätta upp en fantastiskt fin rutt som tog oss till de mest magiska platser. De sista dagarna kom vi till Jyamrung där vi sov 3 nätter och spelade på de två skolorna i byn. Nu väl hemma igen fortsätter vi spela Kollision och jobba med andra projekt vi befinner oss i. Under resan i Nepal var också vår fina vän Jonas Liljegren med och fotade och filmade. Vi ska snart sätta oss och börja gå igenom allt material och förhoppningsvis kommer en liten kortfilm från projektet att bli klar under våren.



Resan i Nepal har gett oss otroligt mycket som personer, artister och grupp. Att möta en publik från en annan kultur som pratar ett annat språk har varit utmanande men samtidigt väckte det en stark känsla av att vi alla är så lika. Alla vill skratta och skrattet bygger broar och skapar möten.

Ett stort tack till Tuki Nepal och Kulturrådet som möjliggjort detta projekt.

//Alaya Vindelman / Kollektiv Knaster (www.kollektivknaster.com)

Besök i Jyamrung

Jag och min bror Anders har besökt Jyamrung i slutet av 2013. Det var vårt andra besök där, första gången vi var där var i slutet av 2011. Den gången stannade vi bara där en dag, men den här gången bestämde vi oss för att stanna några fler dagar. Sammanlagt blev det 5 dagar om man räknar med resan dit och tillbaka till Kathmandu.

Resan dit är ju ett äventyr i sig. Att åka på dessa serpentinvägar, med berg på ena sidan och ett stup på andra sidan känns lite pirrigt i början, men man vänjer efter ett tag.

Vi bodde hos en mycket trevlig och gästfri familj. Trots att vårans nepali är mycket begränsad och deras engelska låg på ungefär samma nivå så kunde vi för det mesta ändå förstå varandra.

Sedan vi var där förra gången hade det byggts en hängbro över floden, vilket måste underlätta för de som ska besöka andra sidan floden. Skönt att slippa den rangliga bambubron.

Det hade också byggts och höll på att byggas flera biogas- anläggningar. Intressant att de kan byggas på ett så relativt enkelt sätt och ändå fungera. Att kunna laga maten med gas istället för att använda ved har ju många fördelar, inte minst för den som lagar den, som slipper den rökiga vedspisen.

Vi var också och tittade på de olika skolorna som ligger i området och särskilt den som ligger i Jyamrung. De dagar vi var där hade de ”provdagar”, så alla elever var mycket fokuserade inför de olika proven. Vart man än gick så satt det elever, enskilt eller i små grupper och pluggade inför proven. Vi träffade även rektorn på skolan och överlämnade de böcker och CD- skivor vi hade med oss. Efteråt kom jag på att vi glömde att titta på biblioteket, men det får vi göra nästa gång.



Eftersom vi har ett stort intresse av växter och odling, och då helst ekologisk, var vi runt bland bönderna och tittade på deras odlingar. Många brukade sin jord på ett ekologiskt hållbart sätt och även om deras skördar inte blev jättestora, så blev det i regel en skörd som de kunde klara sig på. Terrassodlingarna i Jyamrung har ju fungerat under mycket lång tid, vilket inte kunde vara möjligt om man inte skött sin odlingar på ett hållbart och bra sätt.

Tyvärr så såg vi att det var en del som gick och besprutade sina fält och det utan någon som helst skyddsutrusning.



Vi gjorde även ett besök i sjukstugan, där det var ganska lugnt. Enligt de två som jobbade där är det alltid lite lugnare under vintern. I samband med monsunen brukar behovet av hälso- och sjukvård öka markant. Det var rent och snyggt, förutom i läkemedelsförrådet som behövde rengöras. Anders, som är sjuksköterska, rekommenderade att de skulle ha en daglig tillsyn och rengöra regelbundet. Detta skulle sedan dokumenteras på en lista som man signerade vid varje tillsyn och rengöring. Vi fick en bra rundtur i sjukstugan, koll av vårt blodtryck och ett intressant samtal med personalen.

När vi återvände till Kathmandu valde vi att ta den lokala bussen. Lite trång var det allt i bussen och det tog bra mycket längre än med bil. Men med en busschaufför som verkade veta vad han gjorde och en skön stämning bussen, gick resan riktigt bra.

//Peter Thornblad

Så här blir du fadder, sponsor eller medlem i Tuki Nepal:



Fadderskap skolbarn: 800:-/ år eller 70:-/ månad
Fadderskap sjukstugan: 1200:-/ år eller 100:-/ månad
Medlemskap: 150:-/ år för enskild, 200:-/ år för familj
Företagssponsor till sjukstugan: valfritt belopp som betalas regelbundet under en längre tid

Betala till bankgiro: 5698-1673 - glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka nyhetsbrev

Angeles fond har särskilt bankgiro: 5747-4447 (pengarna går till att betala högre utbildning för flickor)

Alla pengar som kommer in till Tuki Nepal som fadderavgifter, sponsorbidrag eller gåvor går direkt till våra projekt i Nepal. Medlemsavgifterna bekostar vår lilla administration.